

Västeräng på Tidö/Lindö i april 2013



I juni ligger bryggorna i sjön och vi har en härlig sandstrand att njuta av.

Nästa utskicks deadline 30 augusti 2013

FSV

Medlemsnytt

No: 2 Maj 2013

Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd

Morkullegatan 14, 724 69 Västerås



www.finlandssvenskar.se

Vårens stora händelse...

Grillfesten 8 juni

Nu är det snart dags för vårens höjdpunkt.

Festen över generationsgränserna! Det har varit många idéer, frågor och funderingar som bör förtydligas.

Andra generationen får sin inbjudan över e-posten och ni medlemmar får den på detta sätt - i Medlemsnytt.

Den här tillställningen har diskuterats i flera år och det finns "öronmärkta" tillgångar för ändamålet.

Att vi gör den här satsningen betyder inte att den traditionella verksamheten i föreningen förändras "över en natt". Alla medlemmar oavsett ålder är lika viktiga i vår förening.

Grillfesten har som mål att ge våra ättlingar kännedom om vår och föreningens historia, att de ska lära mera om sina rötter, att de ska få möjlighet lära känna varandra, att se styrkan och nyttan i att tillhöra en förening.

Det är inte enbart styrelsen som ska jobba med detta, nej det ska alla medlemmar göra, som kommer på festen. Vi ska hjälpas åt att ta hand om våra inbjudna gäster, se till att de trivs och får plats i umgänget.

Maten som blir grillad fläskfilé med kall potatissallad inkl. måltidsdryck kostar 100:-

Barn upp till 12 år bjuder vi på grillad korv/bröd.

Det är viktigt vid anmälan att tala om hur många som vill äta Fläskfilé alt. Grillad korv.

Vi kan stå till tjänst med laktos och glutenfri kost.

Behöver man däremot annan specialdiet, får man ta den med sig själv.

Vin eller öl till maten är det helt OK att var och en, som vill ha, tar med sig. Föreningen har inget utskänkningstillstånd.

Till kaffet serveras "GRISAR" ! (syltmunkar)

Anmälan senast 30 maj till: Norma 021-33 14 33 eller Margith 021-35 92 01

Klockan 15.00 börjar festen!

Ur programmet:

- Välkomsthälsning Kenneth Rosbäck
- Föreningens betydelse, Margith Winkelsjö
- Sång o musik Lasse Stenwall
- Gemensam historia Sverige-Finland
- Visor m. finlandssvenskt inslag
- Humorist Sören "Fritte" Fridolfsson
- Släktforskare berättar om sin hobby, Bo Wihlman
- Tipspromenader.
- Idé låda
- Pilkastning, korgbollskastning,
- Brännboll, kubb, strandvolleyboll, boule mm
- Lekpark för de mindre barnen.
- Sätt ditt avtryck och signatur på duk. Vi målar en tavla tillsammans.
- Har vi tur med vädret kan man ta ett dopp i viken.
- Maten hämtas från "gående bord" med början kl. 17.00
- Speakers Corner där gästerna kan berätta något minne eller en historia.
- Senare under kvällen dans till CD



Inomhusprogrammet under eftermiddagen går i intervaller. Det blir pauser då man kan gå runt i området och ta del i utomhusaktiviteterna eller om man så vill, bara mingla och knyta kontakter.

Om solen skiner så ta gärna med ett underlag eller campingstol så kan man sitta ute i det gröna och äta.

Alla är Välkomna till en fest över generationsgränserna!

Det här har hänt...

Kyrkdagarna

Föreningen firade sina traditionsenliga Kyrkdagar andra söndagen i mars i Mikaelikyrkan. I söndagens Högmässa deltog förutom Mikaelikyrkans komminister Sven Eriksson, Jan-Erik med solosång och Ralf höll predikan

Vår nye ordförande Kenneth Rosbäck hälsade alla välkomna, varefter han överlämnade till Prosten och tf Kyrkoherde Ralf Sandin från Övermark som sedan höll i lördagens samkväm. Ralf höll ett intressant föredrag om Jona, som har den kortaste boken i Bibeln, endast 4 kapitel. Om Jonas resa och om hur han till slut fogade sig och reste till Nineve för att predika. Vi sjöng några psalmer och sånger tillsammans, bl.a. "Slumrande toner" som är en av de, för finlandssvenskar, mest omtyckta psalmerna.



Efter kaffet höll Jan-Erik Nyholm, kantor i Pedersöre och författarinnan Eva Kronqvist en konsert. Jan-Erik öppnade med att på kyrkoorgeln spela Bach och sedan Magnifikat Marias lovsång. En mycket imponerande start på konserten. Sedan läste Eva några av sina vackra dikter till Jan-Eriks ackompanjemang. Jan-Erik sjöng solo till eget gitarrkomp. På dragspel fick vi höra både rysk och franskinspirerad musik. Så varvades hela konserten till allas förtjusning och glädje. Tiden gick fort och snart var det Ralfs tur att läsa Välsignelsen över publiken varefter vi skildes åt för kvällen.



Årets gäster: Fr. v. Barbro, Ralf Eva och Jan-Erik

I söndagens Högmässa deltog förutom Mikaelikyrkans komminister Sven Eriksson, Jan-Erik med solosång och Ralf höll predikan. Under kyrkkaffet läste Eva ytterligare några av sina dikter till Jan-Eriks ackompanjemang. Sven Eriksson berättade lite om Mikaelikyrkan och Lundby församling, varefter Ralf berättade om församlingsarbetet i Österbotten och den omorganisation som de går igenom där, på samma sätt som det görs här. Eva läste några dikter och Jan-Erik avslutade med solosång till gitarrkomp. Avtackning av gästerna samt Mikaelikyrkan hölls av föreningens representanter Margith och Siw. Dagen avslutades med gemensam lunch. Det har nästan blivit en tradition att många av våra medlemmar följer med på Kyrklunchen. Det är jättetrevligt att avsluta helgen med en måltid tillsammans.

2013/margith W

Har du idéer.....

till ämnen vi kan samlas kring i studiecirkelformat, så hör av dig till styrelsen. Det finns mycket intressant att läsa, förkovra sig i eller att dela med sig av. Studiecirklar är ett trevligt sätt att umgås kring ett gemensamt ämne.

Och detta...

Studiebesöken

Den 27 mars var vi på studiebesök till Rikets Sal. Vi togs emot av Birgitta och Danny Fitzpatrick. De visade oss runt, berättade om sin kyrka och svarade på alla våra frågor. Efter guidningen bjöds vi kaffe och hembakat bröd. Alla i vår grupp var mycket nöjda med besöket. Det var intressant att få veta mera om församlingen och alla tyckte att vi blev så väl mottagna. Birgitta och Danny har senare hört av sig per telefon med hälsningar och tack för att vi besökte deras kyrka.

Vi har sedan något år tillbaka haft en serie studiebesök hos olika religiösa samfund och kyrkor. Det har intresserat många av medlemmarna och till hösten fortsätter vi med ett besök i Katolska Kyrkan. I nästa utskick kommer ett datum för det besöket.

/2013 kerstin S

Gruppverksamheten

Grupperna avslutar sin verksamhet så tidigt som i början av maj i år.

Onsdagsgruppen avslutar också den 8 maj

Bowlarnas sista gemensamma träff för våren blir den 14 maj och avslutar också med att mäta krafterna i en tävling.

Sånggruppen har avslutat sitt sjungande i slutet av april.

Gemensam lunch för alla grupper blir på Kolbäckes Gästgiveri den 8 maj.

Vi saknar Er!

Ni som har glömt att betala in medlemsavgiften kan göra det på PG 69 17 41-3 150:- per person.

Tack säger kassören!

På kommande under hösten...

Surströmming 7/9

Sista augusti öppnar vi de pysande burkarna och förtär årets läckerheter. Platsen blir i lokalen på Tidö/Lindö och vi startar som vi brukar vid 18 tiden.

Det blir 2 rätter:

Surströmming för dem som vill ha det och silltallrik för dem som ännu inte lärt sig älska denna speciella maträtt.

Ta gärna med vänner och bekanta som ännu inte provat på denna delikatess!

Anmälan görs senast 1 sept. till:

Runar på tfn 33 05 54 eller

Margith på 35 92 01

Välkomna till en fest med lite sting i!

Temadag kombinerat med Frisk Luft!

Vi lär oss mera om svampar den 11 september. Vi får en svampexpert till Föreningslokalen kl 13.00 som berättar vad vi ska plocka och vad vi ska undvika. Lördagen i samma vecka, alltså den 14 ger vi oss ut i skogarna och letar svamp. Vart vi åker kommer vi överens under Temadagen. Samåkning föreslås i största möjliga mån och vi håller ihop i gruppen man åker med.

Vi vill inte ha något svinn i skogen ☺

Det är bra om vi får reda på hur många som kommer till onsdagens träff, så vi kan ordna med kaffebröd.

Anmäl till styrelsen eller någon av gruppledarna.

Körbesök 19 oktober

Oravais Manskör kommer på besök och ger sin konsert i Tegnér matsalen på lördagskväll.

En bit mat kommer att serveras och vi får en trevlig kväll tillsammans.

Mera om kören och deras besök i utskicket som kommer i början av hösten.

Boka dagen redan nu!

Blandat...



Hjärtligt Tack
för vänlig uppvaktning och
det fina föreningskortet
till min bemarkelsedag.
Det värmd
Kram Kerstin Nygrund

Lottvinster

Inför festen i juni tar föreningen tacksamt emot lottvinster. Om generositeten fördelas på många, blir det inte så betungande för grupperna som är ansvariga för kommande fester.

Ta kontakt med någon i styrelsen.

Tack på förhand!

Pidrogruppen gjorde upp...

om vem som är mästare under sommaren.

16 spelare samlades vid niotiden och tävlingarna kom snabbt igång. Alla spelade mot alla för att sedan utkristallisera de fyra bästa lagen till final och semifinal.

Till huvudfinalen gick Reijo Forsgård/ Bo Wihlman som mötte Per Rasmus/ Sven Björkstrand.

Till spel om tredje o fjärde plats gick Per Söderman/ Lilli Raunås som mötte Harry Winkelsjö/ Elis Stenholm.

Vinnare i vårtävlingen blev Sven och Per med Reijo och Bo som goda tvåor. En lika jämn match blev det också i kampen om tredje plats. Där vann Lilli och Per över Harry och Elis.



Fr.v. Sven, Per-H, Lilli, Per-O, Bo och Reijo

OBS! Medlemmar ur Pidrogruppen
uppvisningsspelar på Culturen den 18 maj
kl 16-20.

Kom och titta på Kulturfestivalen!



Kent Östman 50 –

Kent kom till föreningen för ett år sedan och ingår sedan februari i styrelsen. Kent är född i Västerås, men växte upp i Ramnäs. Med undantag av en utflykt till Stockholm, i unga år, där han arbetade på Svenska Shell, har han varit Västerås trogen.

Han bor på Östermalm med sin Anneli och de har tre vuxna barn.

Kent jobbar i dag som samordnare/säljare på Vafabmiljö. Han driver dessutom ett företag tillsammans med Anneli, AK-Marknad & Event, där de jobbar med sponsring, marknadsfrågor och event.

Idrott i alla former är Kents stora fritidsintresse. Han sitter bl.a. med i VSK-fotbolls marknadskommitté. Skidåkning ägnar han sig gärna åt, när det finns snö och tid över.

Han är också medlem av ordenssällskapet W6 som är en renodlad svensk orden, med mottot: "Vänskap och Välgörenhet"

Att ha tid för sommarstugan som ligger i Karmansbo är viktigt. Då vistas Kent ute i skog och mark, där han hämtar friskt syre och "laddar batterierna"

Rötter till Finland har Kent genom sin far som är från Forsby i Pedersöre och sin mor som kommer från Närpes.

Från sin barndoms somrar i Österbotten minns han speciellt fisketurerna, men också att bara få sitta och lyssna på äldre släktingar som berättade om hur det var förr. Dessa historier berättade på dialekt, minns Kent som väldigt trevliga barndomsminnen.

Kontakt med vår förening fick Kent genom sin bekant Kenneth Rosbäck, som lyckades värva honom. Sedan skötte valberedningen resten.

Något som ligger Kent varmt om hjärtat och som han vill engagera sig i, är rekryteringen av andra och tredje generationen till att bli medlemmar. Det är viktigt om föreningen ska utvecklas och överleva.

På frågan om vad han tycker är viktigast i vårt samhälle i dag, svarar han: "Att våra ungdomar får jobb och att de har vettiga fritidsintressen"

/ margith W 2013



Ingrid Back 50 +

Ingrid är född och uppvuxen i Västerås City. I mitten av 70-talet flyttade hon till Sundsvall, men återkom så småningom till Västerås via Sala. Sedan 2008 bor Ingrid i natursköna Ängelsberg.

Ingrid är suppleant i styrelsen sedan två år tillbaka, dessutom är hon med i Pidro och Bowlinggrupperna. Ingrid har jobbat på kontor på dåvarande Asea i många år. Sista delen av yrkeslivet jobbade hon inom vården /Hemtjänst. Hon är i dag pensionär på heltid.

Naturen betyder mycket för Ingrid, också att ha möjlighet att pyssla i och njuta av trädgården som hör till huset där hon bor. Hon gillar att resa och har besökt många platser runt om i världen. Sol och badresorna har varit många men också längre turer till bl.a. Kina och Sydamerika har stått på hennes reseprogram.

Första kontakten med det finlandssvenska fick Ingrid genom sitt giftermål med Paul, bördig från Kaitsor i Vörå. De besökte föreningens fester från slutet av 60-talet, men engagerade sig inte desto mera då. Semesterresorna till Kaitsor var tradition varje sommar, ofta åkte de redan på fredagskvällen när ledigheten började och stannade till sista dag innan jobbet började igen.

Ingrid gillade att gå på torget i Vasa och shoppa, hon minns också sköna och avkopplande skärgårds vistelser hos släkten. Ett speciellt minne har hon från ett "Jässbåd" (bröllop) som hon var bjuden till i Lotlax. Helt olika de bröllop som hon varit på tidigare. Österbottniska dialekter var heller inte lätta att förstå i början, men så småningom och ju fler somrar hon vistades där lärde hon sig.

I föreningsarbetet vill Ingrid gärna engagera sig i, att aktivera nästa generation till ett intresse för föreningen. Hon tycker det är viktigt att man är stolt över sina rötter och att föreningen där har en uppgift att skapa den samhällighet som för detta vidare.

Slutligen säger Ingrid: "Jag känner mig trygg i den här föreningen. Den har en väldigt fin framåtanda och skapar mycken och trevlig social samvaro"

/ margith W 2013