



No: 4 Augusti 2015

Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd

Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

www.finlandssvenskar.se

Deadline för nästa utskick 5 Okt.

Rapporter:

Från Hjälmare kanal

Vi startade kl. 09.00 med MS/TOR från Elbakajen med en regnskur, men det är vi vana med i sommar, så det påverkade inte på vårt gäng. Vi var 17 glada medlemmar, som tog plats i båten och nästan fyllde salongen. Vi fick under hela resan rapporter om platserna vi passerade. Ibland var det lite svårt att höra vad kaptenen sade, för alla pratade och skrattade och trivdes så gott. Och slussningen genom 9 slussar gick så galant - som på räls - tack vare den duktiga besättningen.

Först fick vi som så önskade köpa kaffe och dopp. Så efteråt orkade vi fortsätta med pratet. Lunchen, som alla beställde, var av högsta klass och alla lät sig väl smaka.

En mycket trevlig och vacker sommarresa. Tack till styrelsen som ordnat detta.

Margaretha Tarvainen

Stadsvandringen

Den 20 aug i strålande sol hade FSV den första stadsvandringen med Irene Sangemark som mycket kunnig och underhållande guide. Vi fick historia från forntid till mycket aktuell nutid, under 1,5 tim i centrala Västerås.

En mycket givande dag som avslutades med gemensamt fika utanför Domkyrkan.

Vi kommer att återkomma med åtminstone en vandring till som går på Kyrkbacken och kanske Domkyrkan.

Siw Sandell

Höststarten

Välkomna tillbaka efter denna underbara sommar med lagom med regn och slutligen mycket värme och solsken.

Vi kör igång med grupperna och startar enligt följande:

Bowlinggruppen tisd 1 sep kl 15 i Bellevuehallen (14.45)

Onsdagsgruppen onsd 9 sep kl 13 i Klubblokalen

Pidrospelarna torsd 10 sep kl 13 i Klubblokalen

Sånggruppen onsd 16 sep kl 13 i Klubblokalen

**Alla gamla och nya medlemmar är
Varmt Välkomna
till våra aktiviteter och program!**

Vi planerar att ha Körbesök, Höstfesten och Lucia, samt Teaterbesök och Studiebesök under hösten. Välkommen med Dina önskemål! Styrelsen ställer gärna upp och tar fram program om önskemål finns!

Minnesord

Den 12 juli avled Bror Dahlback i en ålder av 89 år. Bror var en mycket aktiv medlem och hade styrelseposter under många år. Satt även som ordförande under 1980-talet. Hans "storverk" var som ledare och instruktör för folkdansgruppen tillsammans med sin fru Eila under 23 år. De lade ner mycket arbete och tid inför varje dansträning. Bror och Eila var alltid väl förberedda. De kunde danserna och stegen när de kom till träningen.

Brors begravning präglades av mycket värme och ljus med hans älskade folkmusik på fiol och dragspel samt underbar sång av ett barnbarn och många tal.

Vi var många från vår förening som följde Bror till hans sista vila! Tack Bror för Ditt stora engagemang.

Styrelsen / Siw