



FSV

Medlemsnytt

Nummer 4, augusti 2007
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd

www.finlandssvenskar.se

Surströmmingsfesten

Alla medlemmar med vänner och bekanta hälsas varmt välkomna till föreningens och höstens stora begivenhet, nämligen Surströmming/sillfesten.

Den 1 september kl. 18.00 samlas vi i den vackert belägna lokalen på Tidö-Lindö för att förtära årets delikatess i form av väl jästa surströmmingar, eller låter oss väl smaka av en härlig silltallrik (om du inte ännu har lärt dig äta den förädlade strömmingen). Stämningen brukar vara på topp och lätt smitta av sig på de här festerna. Vi släpper loss och är de vi är. Lite allsång, kanske någon överraskning och andra små trevligheter hör till, samt någon rolig historia att fritt framföra av den som så önskar. Kvällen avslutas med skön dansmusik från vår CD-spelare som kanske rattas av en hemlig DJ...

Bjud gärna med dina vänner och bekanta att denna afton umgås i uppsluppen och gemytlig anda. För att du skall kunna delta behöver vi din anmälan senast den **27 augusti till Runar på tel. 021-33 05 54** eller **070-25 63 843**. Entré ca 100 kr per person.

Lokalen på Tidö-Lindö ligger inte längre bort än en knappt en mil från Västerås och vi försöker ordna samåkning till dem som så önskar. Ring Harry på tfn 021-35 92 01 så ordnar vi samåkning på bästa sätt.

Skördedagen

Den 23 september kl. 13 träffas vi i Badelunda på Kyrkskolan. Är det sol och vackert väder bjuder Friskisgruppen på en del roliga utomhusaktiviteter.

Modevisning av höstkläder, auktion på inlämnade skördealter, lotterier och annat trevligt program står Onsdagsgruppen för.

Hemlagad kötsoppa blir det till lunch med kaffe och kaka som efterrätt. Passa på och bjud med några vänner på en god lunch!

Alla är hjärtligt välkomna!

Kryssningsdags

Den 23 oktober är det dags igen, för vår gemytliga resa med Cinderella till Mariehamn. Resekostnaden är 325:- per/pers.

I priset ingår: Buffémiddag, Sjöfrukost, massor av trevliga aktiviteter ombord, del i dubbelhytt samt bussresan. Blir vi flera är 35 personer får vi åka med egen buss. Bjud med vänner och bekanta så att vi fyller bussen. Ett glatt humör, några roliga historier är ett bra underlag för en lyckad resa. Boka din resa senast den 23 september hos Kerstin på tfn. 021-35 73 37

Passa på att Julhandla ombord!

Mångkultur dagar

Bazaar är namnet på Skansens mångkultur dagar den 25 och 26 augusti.

Folkdansgruppen har tidigare år deltagit i Dräktparaden och även dansat där.

I år blir det ingen Dräktparad, men det är ändå ett evenemang, värt att åka upp för att se.

Det är mycket program från stora scenen. De har gästspel från Grekland och från Filippinerna. Framför allt kan hantverks utställningarna kring Bollnässtorget vara intressanta.

Vill du veta mera om programmet kan du titta på www.skansen.se

Är det någon som är intresserad av att åka till Skansen söndagen den 26, försöker vi samordna resorna. Du kan höra av dig till Margith på 35 92 01 alt. 0703-476 476 så ser vi hur många som vill åka och vem som vill ta bilen.

Intressanta evenemang

Känner du till något evenemang inom närliggande områden, som kan vara intressanta för våra medlemmar att delta i, så hör av dig till föreningens infoadress eller ring till Margith på 35 92 01.

Vi har Bloggen på Hemsidan där vi tipsar våra besökare om olika fritidsaktiviteter.

Är du med i någon annan förening och vill göra PR de arrangemangen är Bloggen ett alldeles utmärkt forum.

Under Hösten händer..	Oktober....	fortsättning...
<p align="center">Dräkttvisning</p> <p>Vi har fått möjlighet att visa finlandssvenska folkdräkter på Kyrkbacksgården i början av december.</p> <p>Vi vill ha med så många dräkter som möjligt. Vi har redan flera österbottniska dräkter, men vill också ha med både nyländska och åländska.</p> <p>Dräkterna visas om möjligt på levande modeller, men vi gör också en bildpresentation. Har du en dräkt du vill låta visas, hör av dig till Else-Maj Nilsson på tfn. 0220-134 89. Vill du ha den fotograferad hör av dig till Runar Stenlund på tfn. 33 05 54.</p> <p>Våra dräkter är ett vackert kulturarv och tanken är att vi i ett bildspel ska kunna visa dem på olika platser och evenemang, också i framtiden. Historik över din dräkt finns att få tag på hos Brage eller i dräktens hemkommun eller på Biblioteket. Det är viktigt att vi, från dig, får fakta om dräkten, så vi har något att berätta.</p> <p>Dokumentationen av våra dräkter är säkerligen inte helt färdig i år, men får vi en början, kan man bygga på den undan för undan. /margith</p>	<p align="center">Samkväm</p> <p>blir det lördagen den 27 oktober kl. 15.00 i samlingssalen på Hammarby Mötesplats, med tema:</p> <p>Mina rötter och min resa</p> <p>Teologen och författaren Harry Månsus skildrar sina kulturella och andliga rötter i Svenskfinland, sina erfarenheter från sju år i Schweiz samt hur detta påverkat hans livsresa och verksamhet under trettiofem år i Sverige.</p> 	<p>Efter tio år som verksamhetsledare har Harry nu överlämnat det administrativa ledarskapet för Brommadiologen och prioriterar ett fortsatt nätverksbyggande ute i landet samt den ideologiska fördjupningen där den nya skriftserien <i>Existens</i> är ett viktigt verktyg. Första boken i serien är hans nya bok <i>Livet har en framtid - om livsmod och befriande andlighet</i></p> <p>Harry har också samarbetat med den karismatiska frikyrkopredikanten Frank Mangs från Närpes, bl.a. i uppstarten av Frank Mangsfonden i Sverige</p> <p>Om detta och mycket mera berättar Harry säkert under samkvämet.</p> <p>Sånggruppen medverkar med några sånger och musiker till allsångskompet.</p> <p>Kaffeservering i mötesplatsens Cafeteria. Entréavgift: Överkomlig</p>
<p align="center">Glöm inte!</p> <p>1) Att sända in dina favoritbilder till årets Kalenderbildtävling. Digitalbilder kan du sända över info@finlandssvenskar.se Vanliga foton i ett kuvert till Klubblokalen. Vi behöver bilder från alla årstider.</p> <p>2) Bidrag till skrivartävlingen. Berätta ett fint minne som du vill dela med dig av till oss andra. Lämna bidraget till Klubblokalen och märk kuvertet "Fritidskommittén".</p> <p>Vinnaren får presentkort, som delas ut vid något evenemang under hösten.</p>	<p>Harry Månsus är ursprungligen från Vörå. Han har studerat teologi vid en internationell högskola och vid Zürich universitet i Schweiz. Sedan 1973 är han verksam i Stockholm där han utbildat teologer. Senast vid Teologiska Högskolan där han fortfarande undervisar. Hans böcker har sålts i över 150000 ex. och översatts till bl.a. danska, norska och finska.</p> <p>Harry Månsus är väl känd för att år 1991 ha startat Brommadiologen. Brommadiologen är ett kurs och konferenscenter med tyngdpunkt på etik, relationer, behandlingsfilosofi, andlighet och kyrkans förnyelse. Inte minst dialogen mellan New Age, tolvstegsandligheten (Anonyma Alkoholister) och kristen tro/själavård har fått en hemvist på Brommadiologen och har uppmärksammats i hela Norden.</p>	<p align="center">Varmt Välkomna !</p>  <p align="center">I november</p> <p>När hösten kommer med rusk och regnväder är det mysigt och trevligt att gå på fest.</p> <p>Höstfest blir det den 17 november Vi samlas i Hembygdslokalen i Dingtuna, där vi äter en bit mat, tar en sväng om och har trevligt tillsammans. Programmet är under utformning och presenteras närmare i nästa utskick.</p> <p>För Höstfesten står Pidrogruppen som arrangörer. Boka in kvällen redan nu!</p>

Gruppverksamheten

Dansgruppen inför hösten 2007.

Dansgruppen avslutade i år vårsäsongen med traditionell midsommardansuppvisning på inte mindre än tre äldreboenden. På kvällen kunde vi tillsammans avnjuta ett härligt midsommarbord med allt vad därtill hör hemma hos Marianne och Al i Skultuna. Vi tackar så hjärtligt det trevliga värdparet för gästfriheten och för allt gott som de bjöds oss på. Under glam och støj gick kvällen fort men vi hann dock uppvakta Margith och Harry som firade rubinbröllop.

Under våren har vi lärt oss ytterligare ett antal nya danser samtidigt som vi försöker hålla gamla vid liv. Deltagandet har varit entusiastiskt och alla har fått sitt lystmäte i både motion och dansupplevelser.

I höst byter vi både lokal och veckodag för våra träningar. Vi kommer att dansa varje tisdagskväll från den 11 september kl. 19.00 – 21.00 fram till den 4 december på Viksängs Mötesplats. Om du är intresserad av att vara med i denna utomordentligt trevliga umgängesform som dans innebär så tveka inte utan ta kontakt med Runar på tfn 021-33 05 54 eller 070-25 63 843 så får du mer information.
/Runar

Onsdagsgruppen

Startar den 5 september kl.13.00 i Klubblokalen.

Vi träffas varannan onsdag för några timmars trevlig gemenskap. Vi diskuterar olika teman, några handarbetar, några spelar kort, andra kanske bara pratar och diskuterar.

Vi fikar alla tillsammans med hembakat ”dopp”

Alla är välkomna att delta i våra träffar.

Kerstin kan berätta mera på tel. 35 73 37

Bowlingen

Börjar första tisdagen i september. Vi träffas tisdagar kl. 12.00 i Bellewuehallen. Bowling är en lätt och kul motion som passar alla. Man behöver inte ha några förkunskaper och det är lätt att lära sig spelet. Skor och klot får man låna i hallen.



Kom med nu och träna under hösten. Vi kommer att ha det första Klubbmästerskapet i december och vem vet, kanske är just du den första Klubbmästaren i föreningens historia.

Det finns alltid lediga banor, så det är bara att dyka upp och delta i gemenskapen.

Har du frågor så ring Harry på 359201

Pidrogänget

Startar höstsäsongen den 6 september i Klubblokalen. Det finns plats och bord för flera spelare. Vi är nu närmare 20 damer och herrar som träffas varje torsdag och har trevligt tillsammans.

”Det viktigaste är inte att vinna, utan att spela bra med de kort man får”

Öppet hus för nybörjare och yrkesarbetande blir det den 20 oktober mellan kl. 1 och 5 Ta med några vänner, kom och prova, eller bara titta på hur det går till

Alla är välkomna !

Per- Henrik vet mera och har tel. 35 73 37

Sånggruppen

Hej alla glada sångare!

Snart börjar säsongen igen, när vi får föra fram våra känslor genom våra kära sånger.

Jag hoppas att många nya sångare ställer upp, när vi startar den 12 september.

Man behöver inte vara någon Birgit Nilsson eller Jussi Björling för att platsa i vårt gäng.

Glädjen och lusten att sjunga räcker långt!

Alltså! Väl mött den 12 september kl. 13.00 i Klubblokalen.

Soliga hälsningar / Margaretha



Onsdagsgruppen och Pidro Gänget

hade en gemensam våravslutning, med mat på Brukshotellet i Hallstahammar.

Vi var 33 personer som avnjöt en god måltid.

Per-Henrik och Kerstin tackar alla för uppvaktningen ny bra säsong, med livligt deltagande och trevligheter. Vi hoppas också att alla haft en trevlig sommar.

Stort tack från

Kerstin och Per-Henrik

Tips och Idéer

Har du tips och idéer som kan berika vår verksamhet, hör gärna av dig någon i Fritidskommittén.

Leif på tfn 33 14 33

Harry på tfn 35 92 01

Beatrice på tfn 13 42 75

John på tfn 204 18

”Björken och stjärnan”

Zakarias Topelius sagor och berättelser har väl berört oss alla, under åren. Stoffet till många av hans berättelser har han hämtat i verkligheten.

Det sägs att en Vörågosses öden står som bakgrund till berättelsen om ”Björken och stjärnan”

Följande är delvis hörsägen och delvis ett sammandrag publicerat i Svenska Folkskolans Vänner år 1908:

Under början av 1700-talet, perioden vi i dag kallar Stora Ofreden, rådde krig och kaos i Finland. Landet var invaderat av fiender, som plundrade, brände ja till och med kidnappade och förde bort både vuxna och barn. Tomas Finnas, född i Bertby i Vörå, var i sexårsåldern, när det en dag ryktades att fienden var i antågande. Föräldrarna gömde Tomas i en avlägset belägen rian, dit ingen väg ens ledde. Trots det hittades han av några kringströvande fiender, togs tillfånga och fördes till Ryssland.

Om Tomas fångenskap i Ryssland berättas, att han blivit omdöpt och upptagen i den grekiskortodoxa tros läran. Han måste också tjäna som soldat, då han nått vuxen ålder.

I armén fick han någon sorts utbildning och blev så småningom underofficer. Hans huvudsakliga uppgift var att värva folk till den ryska armén.

Men fångenskapen och soldatlivet kändes svårt för Tomas och minnet av föräldrahemmet bidrog heller inte att minska det sorgliga i hans liv. Tillsammans med en kamrat i samma situation började han planera, att på något sätt slippa ur fångenskapen och återvända hem.

De båda vännerna lyckades obemärkt skaffa sig varsin häst och red först en lång väg, tills de kom in i en djup skog. Där klädde de av sig schinellerna och lade dem på sadlarna, varefter de lät hästarna löpa. Sedan fortsatte de till fots.

I tre dagar strövade de omkring, utan att träffa på någon människa eller få sig något att äta tills de uthungriga och trötta återkom till samma ställe. De fick börja om från början och ta en ny kurs och nu lyckades de bättre. Efter någon tid kom de till ett ensligt torp, där endast en gammal gumma var hemma. Här tog de mat åt sig själva av det som fanns.

Endast till avlägset belägna gårdar vågade de sig fram, för att skaffa mat, och där de inte fick den godvilligt, tog de själva ned filbunkar åt sig från hyllan och annat som de behövde.

De vågade inte färdas på de allmänna vägarna och måste så mycket som möjligt undvika bebodda trakter, väl medvetna om vad som väntade dem, ifall de åter skulle råka i ryssarnas händer.

Efter många mödor och äventyr kom de sig fram till Kyro älv. Det var en söndag. Över bron vågade de inte gå. De tillverkade då en flotte åt sig, utan andra verktyg än sina värjor. På denna bräckliga farkost satte de över floden, just då folket kom ut ur Lillkyro kyrka. Överfarten lyckades inte bättre, än att Tomas kamrat omkom i älven.

Tomas fortsatte ensam färden och nådde så småningom föräldrahemmet, där varken föräldrarna eller någon annan kände igen honom. De kunde inte tro, att denna främling skulle vara den son, som de för så många år tillbaka förlorat. Först då han visade dem, var han som barn hade sin lekplats, där han hade sina leksaker gömda, måste de tro att han var deras son. Han var då omkring 20 år gammal.

I tre år måste han hålla sig gömd, så att ingen utom gårdsfolket visste av honom. Om vintrarna brukade han hålla till i en utekällare och om somrarna i en lada i närheten av gården. Maten hämtades åt honom om nätterna. Många gånger blev han sökt och efterspanad, och flera gånger lyckades han med nöd och näppe klara sig. En gång, då han var i rian med det övriga gårdsfolket och tröskade, blev han överraskad av fiendens utskickade. Lyckligtvis var han vid detta tillfälle utklädd till kvinna, så att spejarna inte heller nu lyckades gripa honom. Han levde i en ständig fruktan under dessa år, till det blev fred i landet.

Efter fredsslutet kunde Tomas känna sig trygg för vidare efterspaningar och förföljelser. Han blev nu upptagen i sina fäders tro och åter döpt, så att han blev tre gånger döpt i sitt liv.

Han gifte sig sedan och om hans barnaår och ungdomstid varit uppfyllda av lidande och försakelser, så fick han tillbringa sina återstående dagar i lugn och ro på sitt fädernehemman.

Han dog 1776.

Den värja, som Tomas bar som rysk soldat under sin fångenskap i Ryssland, finns fortfarande bevarad.

Tomas Finnas var min farmors farfars morfarsmors farfar.